

Det sociale liv er ikke let ...

For et stykke tid siden anmeldte jeg Irse Kræmers fjerde roman **Forbandeden** her i Tårnby Bladet og kunne konstatere, at handlingen i den drejede sig om kærlighed, utroskab og hvileløse sjæle

Irse Kræmers bog anmeldes af Søren Markvard



Her er så hendes femte roman, og nu er det de levende sjæle, der søger kærligheden, men den er denne gang udvidet med emner som passion og nysgerrighed samlet under det moderne, sociale begreb: dating.

Romanen følger tre mennesker, der alle har mistet en nærtstående person og derigennem følt sorgen, men som er parat til komme videre i livet og se, hvad fremtiden kan bringe: måske passion, nysgerrighed, evnen til at elske på ny eller vil fremtiden indeholde skuffelser, tab og farer? Det udmønter sig alt sammen i en fortælling om dating, et fænomen, som bl.a. udfolder sig på højst forskellig vis på internettet.

En af bogens personer, Johan, træf-

fer via sin dating Maj, som i begyndelsen bringer ham idel lykke, men som efterhånden bliver så stort et problem, at de går hvert til sit. Men så starter hans vanskeligheder for alvor, for Maj tager nu fat på den store chikanetur via sms'er, telefonopringninger, beluring osv., så Johan er ved at gå fuldstændig i spåner. Kulminationen indtræffer, da hans hus brænder om ørerne på ham. Er det Maj, der har påsat branden?

Lotte har etableret en selvhjælpsgruppe for singler, men har svært ved at klare dagen og vejen på grund af de mange forvirrede og krævede deltagere, der dukker op til gruppemøderne. Desuden er hendes voksne søn usikker på sin kæreste, der ofte bliver væk fra ham i flere

døgn. Er kæresten i gang med sugardating?

Endelig er der Karina, der falder for en utroligt charmerende danskitaliener og oplever den helt store passion, men også den drønende nedtur, da hun skal flytte sammen med ham i Italien, og det viser sig, at han på ingen måde vil vide af hende. Har hun misforstået ham to-

talt, eller er han bare en psykopatisk svindler?

Mere skal ikke røbes om handlingen, men ved romanens slutning står det dog klart, at der er lys for enden af tunnellen for såvel Johan som for Lotte og Karina. Så som en skildring af tre moderne mennesketyper og deres færden på kærlighedens veje og vildveje er romanen bestemt god at slå et par timer ihjel med. Men måden at finde den eneste ene på har mange faldgruber,

ikke mindst hvis man vælger at bruge den sociale dating, så hvis I kaster jer ud i det, så læg jer forfatterens ord på sinde: "Pas på jer selv i den store datingjungle", og hun har ret. Det kan gå så grueligt galt!

Irse Kræmer: Dating roulette : kærlighedsroman. Irse Kræmer, 2015



Irse Kræmer, der er bosiddende i Dragør fortæller, at hun altid haft en masse historier i hovedet, og at de første af disse nu er skrevet ned.

